

Het eerste boekje is uit. Bestellen graag. Hun grillen zijn de onze niet

Al vermoedde hij dat het eerste boekje van Solidariteit "heel wat kritiek op ons" zou bevatten, toch was Johan Stekelenburg bereid het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. En dat in het hol van "De Roode Leeuw", het Amsterdamse restaurant waar ooit revolutionairen elkaar in het geheim ontmoetten.

Enigszins verhit kwam de FNV-voorman het zaaltje binnenlopen waar vijfentwintig aanwezigen al enige tijd in spanning op dit historische moment zaten te wachten.

Hans Boot sprak Stekelenburg toe: "Al herkennen wij ons op bepaalde momenten in de visie van het NAS, toch ervaren wij deze gelegenheid niet als 'af dalen in de grafkelders van de FNV'." (NAS: Nationaal Arbeids Secretariaat, opgericht in 1893 na het besluit van de Tweede Internationale om in alle landen vakcentrales op te richten, zeer krities ten opzichte van het latere NVV.)

Hiermee haalde hij de woorden aan van NAS-voorman Henk Sneevliet, die deze 70 jaar geleden sprak toen er sprake was van een fusie tussen NAS en NVV.

Voortdobberen

Hans benadrukte dat Solidariteit geen organisatie is, maar een blad dat een strijdbare vakbeweging voorstaat. En de mensen rond Solidariteit proberen dat actief binnen de FNV-bonden voor elkaar te krijgen. Het boekje "Laten we de vakbeweging uitdrijven?", gaat over belemmeringen die je daarbij tegen kan komen, óók ten tijde van een opleving van de vakbeweging. Er worden managementsstrategieën in besproken die de invloed van de vakbeweging pogen te verzwakken of uit te schakelen. Met voorbeelden uit de Verenigde Staten en Azië, waar "union busting" aan de orde van de dag is; verder de anti-vakbondswetgeving in Groot-Brittannië en de ontslagen van strijdbare 'delegees' in België. Maar ook gaat het boekje over tendenzen in Nederland die in deze richting wijzen.

Solidariteit eigen, wordt in het boekje tevens de vinger gelegd op de pijnlijke plek van de mede-verantwoordelijkheid van de vakbeweging. Het meedenken met de ondernemers, het "voortdobberen op de grillige golven van de op- en neergaande economie", werkt verzwakking van de vakbeweging

in de hand. Met de aanbeveling om niet alleen met de opgang van de economie in het offensief te gaan, overhandigde Hans Boot het boekje net te snel voor de fotografe aan Stekelenburg. Deze korrigeerde dit met een professioneel gebaar, echte bestuurders herken je wel.

Hebben ze gelijk?

In zijn dankwoord refereerde Stekelenburg aan de vroeger zeer vijandige houding van de vakbondsleding jegens kritiese stromingen binnen de bond. Zo werd binnen de Industriebond gediscussieerd of een kaderlid wel lid van de redaktieraad van Solidariteit kon zijn. "Ik doe dit nu, omdat een kwalitatief deel van ons kaderbestand zich betrokken voelt bij Solidariteit, omdat zo'n klub voorkomt datje alleen tot meedenken verwordt en omdat de tijd voorbij is dat bepaalde groepen binnen de bond verketterd werden, omdat men er last van had", zei Stekelenburg ondermeer. Hij ziet meer in het verbinden van belangen en het samen als vakbeweging proberen sterker te worden. Wel heeft de FNV-voorzitter nog wel de pest in als de FNV beschuldigd wordt van "met de ondernemers onder één

deken te slapen" en als de scheiding vakbondstop en leden naar zijn mening te veel wordt geaksentueerd. Toch vraagt hij zich ook dan af: "Hebben ze gelijk?"

Johan Stekelenburg onderstreepte de gevaren van het verschijnsel "vakbondsuitdrijving", waarvan hij in Nederland echter geen systematische ontwikkeling ziet.

Rein van der Horst bedankt!

Tot slot van de sfeervolle bijeenkomst kreeg Rein van der Horst, medewerker aan Solidariteit van het eerste uur, ook een exemplaar aangeboden. Rein moet om gezondheidsredenen helaas de redactie verlaten. Hans Boot memoreerde Rein als de uitvinder van de term "meedenksyndroom van de vakbeweging", en roemde zijn leerzame artikelen in het vroeger bestaande blad "De Nieuwe Linie".

De ontroerde Rein gaf de zaal een motto mee: "Je moet de moed hebben om pas morgen gelijk te krijgen."

Marijn Rümke

"Laten we de vakbeweging uitdrijven?" kost f 15,-; bestellen bij Solidariteit.

