

Ruud Vreeman

Enkele passages uit de toespraak van Ruud Vreeman bij de aanvaarding van het voorzitterschap van de Vervoersbond FNV, 17 november 1988:

- "We mogen het beleid van de FNV niet versmallen tot de nota FNV 2000. In dat stuk mis ik te zeer de maatschappelijke en strijdtraditie, die de vakbeweging zo eigen is. Niet ontkend kan worden, dat door de defensieve positie waarin we in de jaren tachtig hebben verkeerd, we wel eens wat te angstig zijn geweest om die rol van maatschappelijke hervormingsbeweging te spelen. Er is geen enkele reden, ons te laten opsluiten in de neo-liberale marktfilosofie van dit kabinet.

Toch laten we ons mijns inziens nog steeds te zeer door de tijdgeest imponeren, al is er na 8 oktober wel iets aan het veranderen. Is de vakbeweging eigenlijk nog wel een hervormingsbeweging? Beseffen we nog wel voldoende, dat voor het bereiken van tal van onze doelstellingen, ook structurele maatregelen nodig zijn? Durven we nog wel hardop de waarheid te zeggen, namelijk dat de werkloosheid onoplosbaar is zonder uitbreiding van de kollektieve sectoren, zonder verdergaande arbeidstijdverkorting?"

- "Mij staat een "aktieve vakbonds-demokratie" voor ogen. Daarin gaan pluriformiteit en open, taboeloos onderling debat, samen met strijdbaarheid en eenheid van optreden in de onderhandelingen en in de aktie. Daarin gaat respekt voor de mening van anderen hand in hand met het besef van de noodzaak tot gemeenschappelijk optreden. Democratie, eenheid en strijdbaarheid moeten in elkaars verlengden liggen. Anders word je ofwel een praatklub zonder daden ofwel een bureaucratische besluitmachine waar de dood in de pot heerst."